



**Κάρμεν Ρουγγέρη**  
**ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ**  
**Το Παραμύθι Των Παραμυθιών**  
**Πέμπτη 26 Αυγούστου , 9 μ.μ θέατρο Άλσους**

Η εταιρία παραγωγής Culture Factory παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2010 το έργο «Ομήρου Οδύσσεια - Το παραμύθι των παραμυθιών». Η αγαπημένη των παιδιών, Κάρμεν Ρουγγέρη, διασκευάζει και σκηνοθετεί ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα όλων των εποχών, με σεβασμό τόσο στο λόγο του Ομήρου, όσο και στους λιλιπούτειους φίλους της.

Οι περιπέτειες και οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα, θα ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή σε μία παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, με πλούσια σκηνικά, εκπληκτικά κοστούμια σχεδιασμένα από την Χριστίνα Κουλουμπή, με την εξαιρετική μουσική του Γιάννη Μακρίδη και με τις ευφάνταστες χορογραφίες του Πέτρου Γάλλια. Την παράσταση υπογράφει η Κάρμεν Ρουγγέρη, με το μοναδικό της ταλέντο να εμπνέει στα παιδιά κάθε ηλικίας την αγάπη για το θέατρο. Συγχρόνως με αυτό το έργο δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εμπεδώσουν την πλούσια κληρονομιά της ιστορίας και της μυθολογίας μας.

Αυτό το καλοκαίρι θα συνταξιδέψουμε με τον Οδυσσέα και θα παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα την προσπάθειά του να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Όλα αρχίζουν στον Όλυμπο....

Οι θεοί συνεδριάζουν, μια που ο Ποσειδώνας - εχθρός του Οδυσσέα - λείπει σε ταξίδι. Ευκαιρία να επιτρέψουν στον πολύπαθο ήρωα να φύγει από το νησί της Καλυψώς, όπου είναι αποκλεισμένος. Ο Ερμής αναλαμβάνει να μεταφέρει την είδηση. Η Καλυψώ θυμώνει, αλλά του επιτρέπει να φύγει. Με μια σχεδία ο Οδυσσέας ξεκινάει για την ποθητή επιστροφή.

Για κακή του τύχη, ο Ποσειδώνας, γυρνώντας από το ταξίδι του, τον βλέπει. Θυμώνει. Σηκώνει φουρτούνα. Διαλύει τη σχεδία. Ναυαγός, βγαίνει στο νησί των Φαιάκων. Εκεί τον συναντά η βασίλοπούλα Ναυσικά και τον οδηγεί στους γονείς της που τον φιλοξενούν. Αποκαλύπτει ποιος είναι κι αρχίζει να διηγείται τις περιπέτειες του ...

Πώς ξεκίνησε με 12 καράβια κι έφτασε στους Κίκονες πρώτα, μετά στους Λωτοφάγους, στην Αιολία, στους Λαιστρυγόνες, στην Κίρκη ύστερα. Πώς έφτασε στον Κάτω Κόσμο, πώς κινδύνεψε από τις Σειρήνες, πώς γλίτωσε από τη Σκύλα και τη Χάρυβδη, πώς έφτασε στο

Νησί του Ήλιου, πώς κατέληξε στην Καλυψώ. Συγκινημένοι, οι βασιλείς των Φαιάκων τον στέλνουν με ένα μαγικό καράβι πίσω στην Ιθάκη.

Να τώρα ο Οδυσσέας μας στην όμορφη πατρίδα του ...

**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ**

Κείμενο - σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη

Σκηνικά - κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή

Μουσική διασκευή - σύνθεση: Γιάννης Μακριδής

Χορογραφία: Πέτρος Γάλλιας

Στίχοι τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Προβολές: Σπύρος Ρασιδάκης

Σπαθογραφίες: Κωνσταντίνος Μπουμπούκης

Μουσική διδασκαλία: Χρύσα Οικονομάκη

Εισιτήρια Προπωλούνται στο Χώρο Τεχνών, Π.Μελά και Μπιζανίου(3ος όροφος-γραμματεία)

Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή ,ώρες 8.00 – 15.00.

Τηλ για πληροφορίες 2331078100

Γενική είσοδος 13€