

Η νέα μουσική παράσταση εφ' όλης της ύλης
Μαζί του η Ελευθερία Πάτση και η Banda di stelle

«55 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ» LIVE
«55 ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΝΟΤΟ- ΠΕΣ ΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ»

Η κρίση θέλει τέχνη με όπλο τα τραγούδια

Η γενέθλια μουσική παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη, που διένυσε νικηφόρα τον περσινό δύσκολο θεατρικό χειμώνα, με σειρά πολύ επιτυχημένων παραστάσεων στη μουσική θεατρική σκηνή του πολυχώρου Αθηναΐς, και μαγικές στιγμές με την καλοκαιρινή του περιοδεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τώρα ετοιμάζει τις αποσκευές της για μία χειμερινή μεγάλη βόλτα στον Βορρά και στο Νότο.

Η καλύτερη παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη κατά γενική ομολογία.
Ο κόσμος χειροκρότησε, τραγούδησε, συγκινήθηκε, με κορυφαία στιγμή τη στάση της παράστασης στις Βρυξέλλες, στο ιστορικό θέατρο Palais de Bozart, που απογείωσε το Σταμάτη Κραουνάκη.

Βορράς και Νότος καλούν Σταμάτη Κραουνάκη!

Μουσικοί και φωνές απ' όλη την Ελλάδα.
Γνωριμία με μουσικούς από Κρήτη και Θεσσαλονίκη.
Γνωριμία με τόπους και τους καλλιτέχνες που ζουν εκεί.
Ακροάσεις και νέες δυνάμεις στο τραγούδι.
Από τον Οκτώβριο το «55» ενώνεται με καλλιτέχνες απ' όλη την Ελλάδα.

Στην Κρήτη σε συνεργασία με την μπάντα από το συγκρότημα «ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» και με τον νεότερο τραγουδιστή και λυράρη Μιχάλη Νικηφόρο.
Στην Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ, στο Χώρο Τεχνών σε συνεργασία

με την Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας, με την «Banda di stelle» μπάντα των Αστεριών (πιάνο-πλήκτρα: Δημήτρης Οικονομίδης, κιθάρα: Αλέξης Βεργής, μπάσο: Δημήτρης Γιαλαμάς, ντράμς-κρουστά: Νίκος Βαργιαμίδης) και τη νέα τραγουδίστρια Ελευθερία Πάτση.

Ο Κραουνάκης ρολάρει δύο ώρες στη σκηνή σε δημιουργικό οίστρο, εκθέτει και αποδεσμεύει όλο το μηχανισμό του, δημιουργώντας το καινούργιο του παιχνίδι. Ένα πιάνο γεμάτο από τα τραγούδια που εδώ και τρεις δεκαετίες παρακολούθησαν και συντρόφεψαν τις ζωές των Ελλήνων.

Το «55» είναι η κατά Σταμάτη περιπέτεια της ζωής, της τέχνης, της καταγωγής, του Έρωτα, η κωμωδία του ζην και του ευ ζην.

Μ' αυτά λοιπόν της σιγουριάς τα υλικά και με συνοδοιπόρους καλλιτέχνες απ' όλη την Ελλάδα ο Κραου τα σπάει για πάρτη του και για τους πολλούς πολλούς φίλους του οι οποίοι φέτος καλούνται να ναι εκείνοι που θα μοιραστούν μαζί του τραγούδια λόγια και μικρόφωνο.

Κέφι, δραματικότητα και γέλιο πολύ, απλόχερα αντίδοτα στην γκρίνια και την γκαντεμιά της κρισούμπας!!!

«Αυτό το χειμώνα θα ζεστάνω την ψυχή μου
με όπου η πατρίδα μου με θέλει να παίξω.
Θα πάμε παντού!
Με αποσκευή 30 χρόνια τραγούδια
και τωρινά φρέσκα τρελαμένα απ'τη ζωή»

Σταμ