



Παρασκευή 7/12 ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ! Χριστούγεννα σημαίνουν , χριστουγεννιάτικο δέντρο και φως. Ο Δήμος Βέροιας και η ΚΕΠΑ δίνουν τον τόνο της γιορτής στην πόλη μας, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 7.00μ.μ. στην Πλατεία Ελιάς .

Πρόγραμμα

Ώρα 19.00 Υπερθέαμα!

Ξυλοπόδαροι-Φωτιές-Ξιφομαχίες στο Καραβί των Ξωτικών.

Ώρα 19.45 Ο Δήμαρχος Βέροιας , Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης ,θα φωταγωγήσει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου , υπό τη Δ/ση του Βαλάντη Κυριακίδη.

20.00 συναυλία «Αστέρι κι ευχή»

ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ – ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ

Η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και η ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά θα στροβιλίσουν τη νύχτα μας. Τραγούδια και μελωδίες σε ένα υπέροχο ταξίδι γεμάτο χρώματα κι αρώματα Ανατολής και Δύσης. Σαν τις νύχτες τις καλοκαιρινές στο σινεμά της γειτονιάς όταν γέμιζε η σκηνή εικόνες, ήχους και χρώματα που έγιναν η συντροφιά στα όνειρά μας.

Μια συνεργασία με γυναικεία ματιά, ευαισθησία και διάθεση, όπου η κάθε μια δίνει το δικό της ξεχωριστό στίγμα. Ένας μαγικός χορός πλημμυρισμένος από υπέροχες μουσικές και μοναδικές ερμηνείες.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα παρουσιάζει τις πιο αγαπημένες συνθέσεις της. Από το “Αστέρι κι

η ευχή”, τις “Μικρές ιστορίες”, την “Πολιτική Κουζίνα”, το “Babam ve Oglum”, το “Birlesen Gonuller” που μας ταξιδεύει στο μακρινό Καζακστάν, στη Ρωσία και στην Κωνσταντινούπολη, τον “Συρανό ντε Μπερζεράκ”, τον “Νοτιά” και φυσικά το πρόσφατο “1968” του Τάσου Μπουλμέτη.

Η Έλλη Πασπαλά ερμηνεύει με το δικό της μοναδικό τρόπο τα παλιότερα αλλά και τα νέα τραγούδια της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Αγαπημένη ερμηνεύτρια μεγάλων συνθετών άλλοτε απογειώνει και μας παρασύρει και άλλοτε καθηλώνει και μας συγκινεί με την ερμηνεία της.

Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την πιο όμορφη γιορτή , συντροφιά με ζεστό κρασί (Gluhwein) και όμορφους ήχους . Εμείς , τα αστέρια και οι ευχές μας! Σας περιμένουμε!