



Δήμητρας Παπαδοπούλου

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012, 9.00μ.μ Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»

Μια ξεκαρδιστική ελληνική κωμωδία για μια οικογένεια...ακριβώς σαν τη δική μας!

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΤΑ ΤΣΟΥΓΚΟΥ

Art Director: ΦΡΟΣΩ ΡΑΛΛΗ

Σκηνικά: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ

Σχεδιασμός Φωτισμών: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ

Κοστούμια: ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ

Μουσική Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΚΟΣ

Παραγωγή: SIGMA productions

Παραγωγός: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πρωταγωνιστούν:

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Φώφη, ΘΩΜΑΪΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, Πόπη, ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ,

Μαρία, ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Αστυνομικός, ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ, Χάρης

και ο ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ, Παππούς

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Πέρασαν 15 χρόνια και ο Παππούς δεν έβαλε μυαλό! Ο "ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΙΕΣΗ" λοιπόν, η sold-out θεατρική κωμωδία της Δήμητρας Παπαδοπούλου πριν 15 χρόνια, για δύο θεατρικές σαιζόν, επανήλθε θριαμβευτικά, επικαιροποιημένη από τον Νοέμβριο του '11 στο Θέατρο "ΗΒΗ", για να συνεχίσει το καλοκαίρι του '12 με περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας το στίγμα της μετέωρης εποχής αλλά και της αλλοπρόσαλλης νεοελληνικής συμπεριφοράς. Από την πλατεία Συντάγματος, έως τις καθημερινές τριβές και τις μικρές ή μεγάλες επαναστάσεις των μελών μιας κλασικής ελληνικής οικογένειας με σημείο αναφοράς τον Παππού.

Ο παππούς, οι τρεις ανεκδιήγητες εγγονές του, ένας μπάτσος, κι ένας πιτσιρικάς από το Σύνταγμα, έρχονται αντιμέτωποι με απρόσμενες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις στην Ελλάδα του 2012, αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό. Η μία εγγονή ψάχνει επειγόντως σπέρμα από άνθρωπο εμπιστοσύνης για να κάνει πραγματικότητα τον μεγάλο της καημό, να τεκνοποιήσει. Η δεύτερη ερωτεύεται το συντηρητικό μπάτσο και από το απόλυτο φρικιό μεταμορφώνεται σε γυναίκα για σπίτι με καθωσπρέπει συμπεριφορά. Και η τρίτη κηρύσσει την επανάστασή της και αλλάζει επιτέλους ζωή, θέτοντας τους δικούς της όρους και κανόνες. Μέντορας της οικογένειας ο παππούς φυσικά! Κάτι τα 80 του χρόνια, κάτι το αριστερό του παρελθόν, κάτι η άνοια που τον έχει κυριεύσει, ο παππούς μεταλλάσσεται και γίνεται φαν των Pink Floyd έχοντας ως μότο του τη θρυλική φράση "Hey, teacher, leave the kids alone". Πάνω στις πολιτικές και κοινωνικές απόψεις του παππού, επενδύει ιδεολογικά ο πιτσιρικάς Χάρης και ιδρύει ένα νέο πολιτικό κίνημα με το όνομα «Ψάξου». Στόχος του κινήματος; Να εκφραστεί επιτέλους πολιτικά η γενιά του Συντάγματος. Πρόεδρος του κινήματος; Ο Παππούς. Αντιπρόεδρος, ο Χάρης. Επιτελικές θέσεις κατέχουν ασφαλώς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Το «Ψάξου» γίνεται η ελπίδα του μέλλοντος για την τρελή οικογένεια του παππού και ίσως και για την Ελλάδα. Μια ξεκαρδιστική ελληνική κωμωδία για μια οικογένεια...ακριβώς σαν τη δική μας!

Ο παππούς έχει και πάλι πίεση! Εκτός όμως από πίεση, έχει και περισσότερη όρεξη για ζωή από ποτέ. Είναι δύσκολο να ζεις στην Ελλάδα του 2012. Όμως αν μπεις στην παρέα του παππού σίγουρα θα βοηθήσεις να αλλάξει ο κόσμος. Η Δήμητρα αφουγκράζεται και πάλι το σύγχρονο Έλληνα και φέρνει στην επιφάνεια την καθημερινότητά του. Γι' αυτό και η ιστορία του Παππού καθρεφτίζει τους θεατές και τους κάνει «συμπρωταγωνιστές».

Τιμές Εισιτηρίων:

Κανονικό 17 €

Μειωμένο/Φοιτητικό 15 €

Παιδικό (παιδιά κάτω των 12 ετών) 12 €

ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΓΑ

Προπώληση εισιτηρίων Χώρος Τεχνών

Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο

Με τη συνεργασία της Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας